

DERES PENGE VIL GRO OM KAP MED GRÆSSET

Vi behøver næppe at fortælle Dem, hvor hastigt jordværdien vokser og i virkeligheden er den sikreste værdifaste opsparing, der findes i dette land. Enten man synes om det eller ej, er det en udvikling, som endnu ingen myndighed har formået at dæmme op for . . .

Det er ikke kun et isoleret dansk fænomen, men en udvikling, der foregår i hele Europa, som heller ikke andre lande har kunnet hindre.

De kan ikke tabe på det

Hvis De køber en Præmiegrund, kan De simpelthen ikke tabe på det, og Deres venner vil om få år misunde Dem for Deres kloge økonomiske forudseende. Gennem månedlige raten oparbejder De en virkelig kapital i tusinder af kroner. En kapital, som til enhver tid hurtigt kan omsættes i rede penge, så De altid kan imødegå ethvert økonomisk anslag i tilværelsen, eller med en disponibel formue ved hånden tage springet til endnu større økonomisk fremgang. Der er selvfølgelig andre veje til at oparbejde en kapital på, men hverdagen vrirler med pæne mennesker, der har sat sig høje mål gennem opsparing, og som — trods den gode vilje — måned efter måned har »snydt« for at sætte pengene i banken eller lægge dem i sparebøssen, fordi der lige var den-eller-ting, der skulle anskaffes.

3 fluer med et smæk!

Gennem en Præmiegrund slår De derimod hele 3 fluer med eet smæk! De sparer en kapital op! Deres penge opnår en forrentning, der procentvis ligger højere end noget andet! — Og, De har hele glæden af Deres »kapital« — grunden og sommerhuset — år efter år, samtidig med at den vokser støt og hurtigt! Tænk på det! Selvom De havde fået samlet 10.000 kroner sammen i en pengekasse, ville selve pengesedlerne ikke være nogen særlig opløftende glæde at beskue; — da er naturen langt smukkere . . .

Når De bliver ældre . . .

Men bortset fra spørgsmålet om det rent pekuniære, så vil De komme til at holde uendelig meget af Nykøbing Sjælland og omegn og af den plet, som De helt har lov at kalde Deres egen! Den vil give Deres tilværelse et helt nyt indhold, og når De bliver ældre, vil netop det blive det skønne sted, som kan give Dem et roligt otium og en harmonisk, fredfyldt livfaften . . .

Skynd Dem!

Men skynd Dem at komme! Reservationer kan naturligvis ikke godtages. Kom selv og tag Deres beslutning NU. Der er — og bliver — kun 79, der får chancen, og det er da logisk, at der i hvert fald sidder 79 familier i Storkøbenhavn, som ikke lader en så enestående chance gå der forbi! Af gode, moralske grunde må de 79, som melder sig først, også blive de heldige, der sikrer sig een af de grunde i det naturskønne sommerland og som samtidig får chancen i alle tiders kapital-lotteri: Chancen for et gratis hus eller 20.000 skattefri kroner kontant . . .



Fra Stenbøg, parcel 56:
— VI TVANGSOPSPARER TIL OS SELV

Vi havde set på mange sommerhusgrunde, førend vi i 1962 besluttede os til at købe en præmiegrund. I foråret 1963 fik vi hus på grunden, og hele ferien, samt hver eneste weekend, selv her i vinter, har vi tilbragt deroppe, når blot vi havde den mindste mulighed for at stikke af fra København.

Vort motiv til at købe sommergrund? Det er let at svare på: Vi bor i en lejlighed, og da vi desuden gerne vil sikre vor datters fremtid gennem en fornuftig opsparing, valgte vi denne form for »tvangsopsparing«.



— DET ER SERVICE
siger grundejerforeningens formand, Bent Christensen,
parcel 18

Som grundejer hos Præmiegrunde og nu som formand for grundejerforeningen vil jeg

RENE ORD FOR PENGENE . . ! Hvad Præmiegrundejere fra Øster Lyng fortæller:

gerne sige, at det samarbejde og den velvilje, jeg og foreningen altid har mødt hos Præmiegrunde er enestående. Jeg er klar over i dag, at det for Præmiegrunde ikke blot gælder om at få solgt grundene. Vi er altid velkomne, også nu længe efter købet, til at spørge mægleren og selskabet tilråds. Det er virkelig service . . .



VI LÅ I TELT I SOMMER
siger Frede Johnsen,
parcel 22:

Vi havde i mange år af venner og bekendt hørt, hvor dejligt det var med egen sommerhusgrund. Vi troede ikke helt på, at det kunne være så vidunderligt, som de beskrev det, men da vi nu selv har fået vor egen grund heroppe ved Nykøbing, må jeg indrømme, at hele familien er begejstret. Vi lå i telt heroppe sammen med børnene i hele skoleferien. De har allerede haft mange dejlige dage på vores grund, og vi ser med forvntning hen til

de kommende års sommerferier, som sikkert bliver endnu bedre, idet vi nu har planer om at bygge på grunden.



A. Helmer Petersen,
parcel 58:
— OM AT
FORTRYDE . . .

Om jeg nogensinde har fortrudt, at jeg købte grund? . . . Nej, bestemt ikke! Skal jeg tale om at fortryde noget, skulle det lige være, at jeg ikke har købt grund for mange år siden, men så var det på den anden side jo heller ikke blevet på denne vidunderlige plet, hvis jeg havde købt for år tilbage! — Og så spurgte De, om alt var oplyst på forhånd? . . . Ja, det er ikke for at rose Præmiegrunde, men jeg må sige, at det er folk, der har orden i sagerne. Man kan stole på, hvad de siger, og de er ikke bange for at lægge alle tal på bordet for en. Jeg har ikke været grundejer før, og derfor møder

man naturligvis med en del skepsis. Jeg sagde rent ud til mægleren, at jeg ikke kendte meget til grundkøb, og dér så jeg for første gang ind bag Præmiegrundens »facade«, for man svarede mig, at man ville gøre alt for at hjælpe mig tilrette, og det er sket på en måde, som jeg tager hatten af for . . .



DET REGNEDE, DA VI BLEV GRUNDEJERE, FORTÆLLER fru Lundqvist,
parcel 41:

Vi lå på en campingplads en søndag, hvor det styrtregnede. Det var i nærheden af, hvor Præmiegrunde solgte sommerhusgrunde. Vi kørte hen og kiggede nærmere på dem og blev straks meget begejstrede, så vi blev grundejere i et forfærdeligt regnvejr. Men nu skal det siges, at vi kendte hele området ved Nykøbing fra talrige campingture, og når solen skinner, er der ingen steder, der er så kønt som i Ods herred. Vi var efterhånden blevet kede af at ligge klumpet sammen på en campingplads, og på de virkelig gode dage er det løvrigt næsten umuligt at opdrive en plads. Både min mand og jeg holder meget af at bade, og også derfor er vi lykkelige for vor »Præmiegrund«, for der er intet skønnere end Kattegat's friske, klare saltholdige vand.

Den lige vej til PRÆMIEGRUNDENE

Til Nykøbing Sjælland er der dagligt adskillige gode forbindelser med tog fra Hovedbanegården over Holbæk eller med direkte hurtigbus fra Valby station. Billetter til hurtigbussen fås i tobaksforretningen, Mellemtoftevej 5, Valby.

— Hvis De selv er kørende og ikke tidligere har besøgt dette dejlige hjørne af Nordvestsjælland, skal De vide, at hele vejen til Nykøbing er en fremragende vej og ikke mindst er en vej, der ikke trafikmæssigt er overbelastet, men hvor De kan komme hurtigt igennem også om søndagen. Turen fra Roskilde mod Holbæk og videre op gennem Odshered, gennem den tørslagne Lammefjords storslåede natur er et stykke landskabelig skønhed; — den kender De i forvejen, og derfor skal vi blot tilføje, at der er hyppige automobilfærgeforbindelser over det smalle sund mellem Hundested og Rørvig, hvorfra der kun er ti minutters kørsel til Deres fremtidige PRÆMIEGRUND . . .

