

Købte grund ubeset og vandt 20.000 kr.



Foto: Borge Lassen

Hurra, vi vandt.

10-ARIGE LISELOTTE ville knap tro sine egne øren, da hendes mor i aftes ringede hjem fra Kvindernes Bygning og fortalte, at familien havde vundet 20.000 kroner til et sommerhus i Øster-Lyng ved Rørvig. Men så sagde hun: — Jamen, mor, jeg havde altså også ønsket det — noget så brændende!

Sammen med 60 andre grundejere i den ny udstykning var Liselottes far og mor, ingeniør **ERIK NYBO** og fru **INGA**, Ved Bellahøj 13, mødt op til stiftende generalforsamling. Aftenens højdepunkt var lodtrækningen om de 20.000 skattefrie kroner,

SELVFLYGELIG har folk ikke købt en grund til mellem ti og tyve tusinde kr., blot for at få chancen for at vinde et gratis sommerhus, siger ejendomsægler **HELGE ELMEGAARD**, men ideen med præmiegrunde har bevirket, at vi har fået grunde solgt i løbet af et år i stedet for i løbet af to. Den se

værdi af grundene er 900.000, og har vi fået 450.000 kr. hjem et år tidligere, har ideen betalt sig, 6 pct. af 450.000 er 27.000, og det passer lige med præmien og skatten.

IDÉEN er slået så godt an, at vi ikke tager i betænkning at fortsætte med den ved en ny udstykning ved Nordstrand i nærheden af Nykøbing S., siger direktør **BENT SALOMONSEN**, Dansk Præmiejerneste. Det er et obligationsfirma, jeg leder, og da vi så, hvilken interesse, der var hos folk for at spille på chancen for gevinst, var det en naturlig ting at overføre ideen til salget af grunde.

JEG havde nu ikke i min vildeste fantasi tænkt mig, at det blev os, der vandt de 20.000 kr., for jeg mindes ikke, vi nogen sinde har haft held i spil, siger ingeniør Nybo. Til gengæld har jeg vundet min kone, og det er bestemt en førstepræmie. I firmaet var der en af mine kolleger, der sagde, at han bestemt troede, det blev mig, for jeg var altid så heldig på kontoret — hvad han så ellers mente med det.

Pudsigt nok havde jeg overhovedet ikke set grunden, da jeg købte den. Vi kendte egnen deroppe — har ofte holdt sommerferie på de kanter — men da det var i januar, jeg kom i forbindelse med ejendomsægleren, nåede jeg med at se



Ta' ned og på Mosambik

NU, da det er for køligt til camping herhjemme, skal vi ikke undlade at henlede opmærksomheden på et helt nyt land. Det er Mosambique, den portugisiske provins i Østafrika, der har gjort et stort turistfremstød og efterlyser bl. a. campister.

Man har fra turistbureauet i hovedstaden Lourenço Marques udsendt en række brochurer, hvor man fortæller om Mosambique, der er rundt regnet tyve gange større end Danmark, og som byder på uendelige turistmuligheder.

Her er et dejligt klima, og den allerbedste campingtid er mellem april og oktober. Her er hundrevis af kilometer hvid sandstrand, og bestemt ikke overbefolket.

Mosambique har meddelt, at de i hvert fald kan tage de første 10 millioner nye indbyggere eller besøgende.

Vedrørende campingmuligheder i Mosambique er de sådan, at man kan campere, hvor man vil. Der er indrettet mange campingpladser, og myndighederne står til turisternes rådighed. Man vil gøre alt for at skaffe turistene en vidunderlig ferie. Man



Der var spænding over forsamlingen, da lodtrækningen fandt sted.

nogle farvebilleder af grundene, og sprang så til. Jeg havde ret til at bytte grunden inden for tre måneder, men nåede først derop, da tiden var udløbet. Jeg fortryder imidlertid ikke et sekund, at det blev netop den

grund, og nu, hvor vi har fået 20.000 oven i hatten, er vi naturligvis helt overvældede. Vi bor i højhus på Bellahøj og glæder os vanvittigt til at få et sommerhus. Det er første gang, vi skal forsøge os med

eget hus. Vi tror på kombinationen lejlighed plus sommerhus frem for helårshus — i hvert fald for vort vedkommende. Nu ser vi frem til efterårsferien. Så skal vi for alvor i gang på grunden. Jacob.